



“Mijn zoontje - hij is nu drie - ziet me geregeld kaal. ‘s Ochtends komt hij met mijn haarwerk aanlopen en zegt: ‘Mama, zet je haartjes maar op’. Hij gaat het vervolgens een beetje kammen en zegt dan: ‘Jouw haartjes zitten niet vast, hè? Die van mij en papa wel.’ En hij heeft gelijk. Zo simpel is het.”

*Heleen (39) is al  
twintig jaar kaal*